

## 500 Joodse kolonisten en 2000 soldaten in Hebron

Een compleet verlaten straat met verroeste deuren en balkons, het onkruid welig tierend, scheidt de vier joodse wijken van de Palestijnse. Het vormt een desolate aanblik, een spookstad. De bewapende soldaten en checkpoints geven me een sinister gevoel.

2000 soldaten beschermen 500 kolonisten die zich daar handhaven omdat het heilige grond is en zij denken daar recht op te hebben evenals geheel Judea. Natuurlijk komt het daar tot botsingen . Er zitten bijvoorbeeld 500 Palestijnse kinderen in de gevangenissen die stenen gegooid hebben. Veel van die kinderen komen uit Hebron.

Toeristen komen er nauwelijks meer in Hebron. Op de zoek zijn we dan ook meer dan welkom. Boven de soek is ijzerwerk en gaas om het afval, wat naar beneden gegooid wordt door kolonisten enigszins op te vangen.

Toch is Hebron de plaats die voor de mensen van de drie religies van grote waarde zijn.

Immers hier zijn de graven van Abraham Izaäk en Sara in de moskee te zien . In de synagoge bevinden zich die van Jacob en Lea . Grote groene kleden bedekken de graven die 16 meter daaronder liggen. Als Abraham geweten had dat die grond bij het eikenbos die hij eerlijk gekocht had zo betwist zou worden, zou hij zich omdraaien in zijn graf.

De tweede dag van mijn studieverlof als predikant om vredesinitiatieven te bestuderen in Israel. Als vervolg hierop organiseer ik een ontmoetings- en solidariteitsreis naar Palestina in oktober zie [www.martinewassenaar.nl](http://www.martinewassenaar.nl) (<http://www.martinewassenaar.nl>). U kunt nog mee.

